

Door 't heilig heldenvuur doorgloeit
 Gewapend heen gesneld
 Nauw kweekte Willems wapenkreet
 De moet in ieders borst
 Of hollandsch antwoord was gereed
 Wij koomen dierbre vorst
 Lotje *Gelukkig land waar zulk gevoel*
In aller harten woont
Al staat gij nog den haat ten doel
Eens word uw deugd bekroond
Die dan door oproer zucht verleid
Uw roem belaad met schand
Het denkbeeld is mijn zaligheid
Je behoort tot zulk een land
 Willem en Lotje samen
Zie hemel zie beschermend neer
Op 't volk ten strijd geschaard
Herstel oud holland in zijn eer
En zegen neerlandsch zwaard
Giet troost in Vader Willems hart
Dat onverdoofbaar brandt
Hoe diep den belgen haat het smart
Voor 't heil van Nederland

Nu eindig ik mijn brief en beveel uw lot aan de zegen van God en noem U met agting mijn eerwaarde broeder en uw broeder welke zig noemt.

Pieter Schekkerman

Aan Monsjeu
 Simon Schekkerman
 Te Hem Boven Hoorn
 Het Koninkrijk der Nederlanden
 Provinsie Noord Holland

St Omer den 14 April 1833

Geliefde en Eerwaarde Ouders zuster, broeders en Vrienden; ik heb de brief van UED. in gezondheid ontvangen en daar tot mijn vreugde aller gezondheid uit vernomen, hetgeen mij van het grootste belang is. Want al de rampen welke mij tot nu toe hebben getroffen zijn niet te vergelijken bij dien zoo ik een van mijn Geliefde Ouders, zuster, broeders of vrienden moest verliezen, of zoo het kwalijk moest gaan. Geliefde Ouders ik verheug mijn dat gij dienzelfde voet UEd. ook vertroost en dat gij U ook mag verblijden dat ik een vriend heb welke mij het gemis van Ouders en vrienden vergoed welke ik bemin als mijn eigen broeder daar UED. nooit in het gevoel heb geweest om zulks te ondervinden, zoo kunt gij er U ook geen regt denkbeeld