

een weldaad ondergaan. Zij willen liever de beplanting niet uitgebreid zien!

Het Koegras met zijn ongeveer 2000 inwoners heeft een opgewekt verenigingsleven, gestimuleerd door de samenbundelende 'Culturele Vereniging Juliana Vooruit'. De gemeenschapszin bij allerlei gebeurtenissen is er sterk. De bewoners zijn nederlands-hervormd, gereformeerd, rooms-katholiek of behoren tot geen godsdienstige gezindte. Naast de hervormde kerk is er een gereformeerde noodkerk. Voor de bouw van een katholieke kerk bestaan er plannen. Het rooms-katholieke deel van de bevolking neemt door de overkomst van nieuwe inwoners uit 'de Zuid' toe. De beste typering van de Koegrasser, althans voorzover hij behoort tot de autochthone bevolking, lijkt te zijn: Noordhollander. Hij is nuchter, dikwijls met innerlijke beschaving. De vrouwen en jonge dochters der boeren zijn modern en vooruitstrevend. De diverse lagen der bevolking — dit zijn er uiteraard niet veel — gaan vriendschappelijk met elkaar om. Een goed land om te wonen!