

WAT ER ONDER ANDERE TE DOEN IS GEWEEST TUSSEN DE STEDEN ALKMAAR EN HOORN IN VROEGER EEUWEN.

Als we de steden Alkmaar en Hoorn bezien, dan komen we tot opvallend veel gelijkenissen. Beide zijn het oude steden met nog vele huizen, die uit hun bloeitijd dateren. Gescheiden door het polderland vormen de twee steden de belangrijke winkelcentra voor de Westfriesche plattelandsbevolking. Oppervlakkig bekeken is het voor ons mensen uit de twintigste eeuw dan ook moeilijk te begrijpen dat er tussen deze twee steden meningsverschillen hebben bestaan, die soms het vallen van vele slachtoffers ten gevolge hadden. Het wordt ons duidelijk als we ons indenken dat de wereld kleiner was. Immers, Alkmaar en Hoorn waren toen geen plaatsen die zich verenigden voor de welvaart van de Kop van Noordholland, maar steden die het als teken van hun waardigheid beschouwden om boven elkaar uit te komen.

Een van de oudste twisten is wel die, welke bekend is onder de naam 'Kennemer Loop'. Deze opstand vond haar bestaan in de herleving van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten.

Toen Graaf Willem van Beieren stierf hield Alkmaar zich aan zijn belofte om de zijde van diens dochter Jacoba te kiezen. In Hoorn echter drong Lambertus Kruijff erop aan om zich aan de zijde van haar neef Philips van Bourgondië te scharen. Hetgeen geschiedde. In plaats nu dat men de zegevierende vanen van Jacoba bleef dienen, kozen de Noordhollanders een zekere edelman Willem Nagel tot legerhoofd. Behalve Zaanland, Schermereiland, Geestmerambacht, Schager- en Nedorperkoggen, Texel, Wieringen, Edam en de Zeevang, sloten alle Hoekse Noordhollanders zich bij Willem Nagel aan. Vele kastelen werden geplunderd onder andere de huizen Hillegersberg, Kralingen, Heemskerk en Nieuwburg. Enkhuizen werd door middel van een stormloop bemachtigd. En toen ging het op Hoorn aan.

Ondanks het feit dat Willem Nagel met de onthoofding van de schout en enige burgers dreigde, bleef men in Hoorn wachten op de hulp uit Amsterdam van Heer l'Isle Adam. Toen men de Noorderpoort wilde binnendringen kwamen de Hoornaren naar buiten en joegen de belegeraars op de vlucht. Het vaandel van Alkmaar, dat men veroverd had, werd triomfantelijk in de St. Cyriacuskerk opgehangen.

Het is te begrijpen dat dit laatste de Alkmaarders goed dwars heeft