

Drie Gedichten van J. Roselaar.

MORGEN.

De bekers licht, en de badende zonnestar,
de gouden appel wankel op de kimmelijs,
en paarden dampend in hun eerste zweet,
de ploegers in den uchtend op hun kar !

En al meer bekers, een aan een gestort
tot daverende dompeling het land
omweekt, en licht te boorden uit
al overstroomt de wereld en haar stilt !

Deze zilveren dauw, en de paarlen beddekom
van de dagbruid, die de dieren wekt
en van liefde roept, blanke moederlijkheid
en alle schepsel noodt ter bruiloft !

Gouden land, gouden schepping, al genot
zijt ge en lof en begenadigde lieflijkheid !
God, God de Heer heeft U gemaakt
en neemt U bij zich in zijn heerlijkheid.