

Dorus, je magge de hemel wel op je blöote kniese danké,  
dat je zoo'n zonneskaintje tröffen hewwe!

Lena (lachend): Wat ben ik, zegt u?

Bram: 'n Zonneskaintje (schreeuwt) 'n Zonneskaintje!!!

Jansen (angstig): Toe zeg Bram.... skreeuw niet zöo!!!

### DE RTIENDE TOONEEL.

(Vr. Jansen en Antje op.)

Jansen: Deer hew je 't gedönder al!

Antje: Main skepsel, wat schreeuw je! Is 't jou in je kop sloegen? (Bram staat nog steeds te charlestonnen.) Wat doe je deer? Wat is dat voor spektakel?

Vr. Jansen: Mensch, wat ben ik versköten!

Antje (tot Bram): Wil je dat nou wel d'r es leite.... gekke kirrel, wat skeelt je?

Bram (onverstoorbaar): Möt je ök es doen, Antje! Deer zal je van opgnappe!!!

Antje (nijdig): Ik hew niet öpgnapt nöodig. Dat hew je zeker van heur leert (wijst op Lena) mot je zien hoe ze hem ankaikt met 't skainhailige smoel!

Bram: Antje, je mochte wille dat je zoo'n smoel hadde....

Antje: Hou je mond, lilleke kirrel die je benne.... Ik weet niet wat je skeelt!....

Bram: Main skeelt niks.... maar an jou skeelt alles!

Antje: Jammer dat je dat nou pas ziene.... Zeker deur die maid deer.

Bram: Ja, je hewwe de spaiker op z'n kop sloege.... Deer gaat zonneskain van uit en uit jou zure trönie straalt alle dage donder en b'iksem.

Vr. Jansen: Bram den toch! Weerom ben je nou opiens zoo kwaad?... We hewwe je toch niks dein? (Tot Dorus): O, Dorus, wat hew je toch anhaald!

Lena: Theo heeft niets gedaan.... Ik ben de schuld van alles. Ik heb 't dadelijk wel gezien.... toen ik hier binnenkwam namen die vrouwen al direct een vijandige houding tegen me aan.... En waarom?... Omdat ik toevallig in de stad geboren ben, ben ik daarom minder? En dat Theo mij boven zoovele anderen verkoos, is dat mijn schuld?