

Hulde

aan de nagedachtenis van Dirk Pijper te Opmeer.

Ons lid H. Langedijk te Spierdijk zeide ter gelegenheid van de jaarvergadering te De Rijk het volgende :

Zaterdag 28 Juni j.l. stond ik 's avonds te tien uur op het eenvoudig kerkhof bij het hervormde kerkje te Opmeer.

De avond was bijzonder geschikt voor een overpeinzing en een herdenking. Hoe was ik er toe gekomen, om op dat late uur een doodenakker te bezoeken? 't Was om een kort bezoek te brengen aan de laatste rustplaats van ons overleden mede-lid, den heer Dirk Pijper, dien ik in zijn ouderdom zoo dikwijls had gezien, in de vijf jaren, toen ik van De Weere dagelijks naar de school te Spierdijk fietste.

Op zijn grafsteen las ik, dat Pijper op 19 Juli 1940 op 87-jarigen leeftijd is overleden en met zijn echtgenoote, Marijtje Stam, die op 78-jarigen leeftijd overleed in 1934 (28 April), rust in hetzelfde graf.

Aan mijn geestesoog trok voorbij het leven van dezen eenvoudigen, maar intelligenten man, die in merg en been een Westfries was. Pijper werd geboren op Sinterklaasdag van het jaar 1852 aan de Gouw te Hoogwoud. Hij heeft, ook toen hij later getrouwd was, daar nog een paar jaar gewoond, verhuisde naar De Pade, vervolgens naar een boerderij te Opmeer. Na het 40-jarig huwelijksfeest ging het echtpaar stilleven aan den Koepoortsweg te Hoorn. Pijper werd lid van de Hoornsche vroedschap. Na 9 jaren kwamen zij weer terug in Opmeer, kochten het bekende hoekhuis tegenover de groote brug, Pijper werd ook daar lid van den raad, leefde nog 16 jaar en stierf na een kort ziekbed op 28 Juni van het vorige jaar.