

Perikelen 1940.

(De samenvoeging van gemeenten.)

GEEN RIJKE BOERENDOCHTER.

In den Raad van Nibbixwoud heeft de heer Leeuw gezegd, dat Blokker en Westwoud die gemeente met zwarte gezichten aanzien, omdat het nu eenmaal geen rijke boerendochter is.

't Raadslid Leeuw van Nibbixwoud,
Die het 't wàt mooi zoid :
Z'n durpie is niet wat je noemt
'n Roike boeremoid ;
Ze is wel zoo onsnokker niet,
Heb wel 'n leuke toet,
Maar ien ding, dat mekeert er an
En dat is juist : de poet.
Jan Blokker, die uit vraien most,
Had heelegaar gien zin,
Want as de moid gien cente het,
Den stap je 'r lilluk in.
„Wanneer ik den tóch trouwe moet”,
Zoi-d-ie 'n beetje stout.
„Geef moin die aare buurmoid maar”.
(Hai miende Skellinkhout.)
En Klaas Westwoud, 'n boerezeun,
Had ok niet erg veul trek.
Al had die Trointje Nibbixwoud
Ok nàg zoô'n foine bek.
Z'n vader was voorheen bar roik,
Nou was 't al purig taand,
Maar 't zat er nag wel efkus in,
Wat groòsk en wat verwaand.
Dus ergo is er gien van twei,
Die erg nei 't moidje taalt,
Moet ze nou 't skeipewoidje op,
Is 'r gienien, die d'r haalt ?
Al heb ze niet veul in de puut,
Z' is tierig en gezond
En weervan d' ien te eten heb,
Komt ok de aar wel rond ;
Ze is niet stoif, houdt van de leut,
D'r biene staan niet krom,
Je kenne best met Nibbixwoud
Nag voor de krame om....

Jan Blokker en ok Klaas Westwoud,
'k Bedocht me nag maar gauw,
Want vast : je kroig' an Nibbixwoud
'n Jeweeltje van een vrouw !

HANS

(in de N. Hoornsche Crt. van 16-11-'40.)