

West-Friesland.

West-Friesland is de naam
Van 't land, waar 'k ben geboren,
Als kind eens heb gespeeld,
Als jong'ling heb gedroomd —
Waar ied're plaats of dorp
Versiert is met een toren,
Die steeds naar boven wijst —
Omgeven door geboomt'.

West-Friesland is het land
Waar ik de ploeg hanteerde,
Het koren heb gezaaid,
En boomen heb geplant,
Waar ik aan Moeders schoot
De eerste klanken leerde,
Van onz' Westfriesche taal —
De taal der boerenstand.

West-Friesland, heerlijk land,
Ik mag U gaarn' aanschouwen:
Uw velden geel als goud,
Met kool- en mosterdzaad,
Uw hooge graanopbrengst,
Uw welverzorgde bouwen —
Geen land dat boven u
En ook niet naast u staat.

Dan, naast dien Ceres-hof,
De immer groene weiden,
Bevolkt met mooi zwartbont
En glanzend, grazend vee,
Zoo rijk aan zoete melk
Om zuivel te bereiden,
Zoo rijk aan vleesch en vet,
Zoo rutsig en tevrêe.

West-Friesland, ééinig land,
Met uwe schoone dreven,
Uw eenvoud en uw kracht,
Uw welvaart overal,
Uw vrijheids-ideaal,
Uw zachtjes voorwaarts streven —
Mijn land, mijn Vaderland
U min ik bovenal!